

Vakantie Lloret De Mar

14-08-2015 tot 23-08-2015



Jill

Remco

Sebastiaan

Michiel

Patrick

Robert

Nathalie

Vrijdag 14 augustus

Vandaag moesten we tussen 7.45 uur en 8.00 uur op een parkeerplaats in Utrecht verzamelen. Iedereen was mooi op tijd en al snel kwam de touringcar. We laadden onze bagage in en kregen een stoel aangewezen. Een mooie reis in deze bus, met verschillende stops waar we ook mensen oppikten. We zijn gestopt in Den Bosch, Eindhoven en Nederweert met als eindbestemming Eijsden. Hier kregen we een overstap naar een andere bus en dit was de definitieve bus die ons naar Lloret de Mar zou brengen. De busreis zou lang duren, maar we hadden goed vermaak. Enkele films, genoeg stops (wat werd er flink gerookt) en leuke mensen om ons heen. Ook is er door iedereen geslapen. De één wat meer en de ander wat minder. Uiteindelijk bereikten we ons hotel: Hotel Xaine Park.



Zaterdag 15 augustus

We konden nog niet inchecken, dat kon pas om 14.00 uur. En het was 7.00 uur... Dus zijn we lekker de stad gaan ontdekken na een goed ontbijt en een lekkere bak koffie bij een lokaal tentje. Ook het strand hebben we gezien. Hier hebben we zelfs nog even lekker op gelegen.

Na het inchecken heeft iedereen even een momentje voor zichzelf gehad. De één ging zwemmen, de ander douchen en weer een ander deed een dutje. We hadden het nog droog gehouden, tot daar de eerste regendruppel viel. Het heeft flink geonweerd, dus bleven we nog wat langer op de hotelkamers of balkons, lekker chillen.

Rond half 8 zijn we van het buffet gebruik gaan maken. Het eten zag er goed uit en het restaurant heel chic. We hebben lekker kunnen genieten van het eten en de toetjes en zijn daarna rustig terug gegaan richting kamers waar we even overleg hebben gehad over de avond en de hele vakantie. Vanavond zouden we in elk geval met de hele groep op stap gaan in Lloret, te beginnen bij de kroeg die Michiel nog kent: Après-Ski bar de Cartoon.

Na opgefrist te zijn, zijn we vertrokken. In die bar was het heel gezellig. We zijn ook nog naar een ander café geweest, maar dat was het niet helemaal. Hier waren we namelijk de enigen binnen! We hebben nieuwe mensen leren kennen, drankjes gedronken, gedanst en meegezongen. We kregen ook nog allemaal een gratis t-shirt! Uiteindelijk lagen we pas rond half 2 in bed. Na zo'n gebroken nacht zal iedereen wel goed slapen.



Zondag 16 augustus

Het ontbijt is door de meeste uitslapers gemist. In de ochtend hebben we nog lekker op 't balkonnetje gezeten en bij de lunch waren we weer bij elkaar. 's Middags kozen Sebastiaan en Remco ervoor om zelfstandig Lloret een beetje te verkennen en bij het hotel te vertoeven, terwijl Patrick, Michiel en Jill met Nathalie en Robert megingen naar het strand. We hebben heerlijk op het strand gelegen en in de zee gezwommen. Jill had het nog voor elkaar dat ze een parasol mocht lenen van een Duitse reisorganisatie. Ook Remco en Sebastiaan hadden een prima middag gehad in Lloret en bij het hotel. Zij hebben elkaar wat beter leren kennen. Na het avondeten, wat bestond uit friet, pasta, pizza en andere lekkernijen, hebben we even overleg gehad. Remco en Sebastiaan waren namelijk uitgenodigd voor een VIP-party en mochten nog een derde persoon meenemen. Zij mochten daarheen en namen Jill ook mee. Ze hebben een geweldig feest gevierd en kwamen pas om half 7 's ochtends terug in het hotel! Michiel en Patrick namen Nathalie en Robert mee naar de Cartoon waar zij een leuke avond hebben gevierd met een gratis cocktail en leuke dansjes op gezellige muziek. Zij waren rond 2 uur thuis.







Maandag 17 augustus

Vandaag hebben we lekker uitgeslapen. Pas rond 1 uur was iedereen wakker en uit bed. Tijdens het ontbijt (wat eigenlijk een lunch was) hebben we lekker bijgepraat over de avond ervoor en de plannen voor de rest van de dag. Sebastiaan had lichaamsbeweging nodig en wilde bij het hotel gaan sporten. Remco wilde wel mee en ook Jill vond het prima om bij het hotel te blijven. Michiel en Patrick gingen met Nathalie en Robert mee naar het strand.

We hebben allemaal een heerlijke middag gehad in het mooie weer. Op het strand was genoeg te beleven en te bekijken en ook rondom het hotel hebben Jill, Sebastiaan en Remco zich prima vermaakt. 's Avonds hebben we weer een buffetje voorgeschoteld gekregen met allerlei keuzes, waarbij de toetjes toch wel het best in de smaak vielen.

In de avond zijn we gezellig met de hele groep naar het terras gegaan waar we een drankje hebben gedronken op de vakantie. Ook hebben we nog langs wat kraampjes en stalletjes gestruind. Jill wilde haar haren nog doen en omdat ze niet alleen terug naar het hotel kon, is Sebastiaan mee gegaan en heeft zich ook nog even goed opgefrist. Remco haakte even later ook af richting hotel en toen hebben Patrick, Michiel en Nathalie en Robert gezellig op een terrasje gezeten bij de Cartoon. Patrick een cappuccino, Michiel een cola en Nathalie en Robert een lekkere cocktail.

's Nachts zijn we weer bij elkaar gekomen in de Cartoon waar we gezellig gefeest, gezongen, gedanst gedronken en gekletst hebben. Voor sommigen was het allemaal wat teveel op de avond... We waren tussen 3 en 5 uur allemaal weer terug in het hotel.





Dinsdag 18 augustus

Vandaag hebben we wederom lekker uitgeslapen met z'n allen. Ook was de lunch weer ons ontbijt. Het was vandaag wat bewolkt, dus hebben we besloten wat te gaan shoppen. Jill wilde zeker mee en ook Patrick vond het prima. De andere drie heren hebben zich goed vermaakt in en rondom het hotel. Na even wandelen vonden we de winkelstraat van Lloret en daar hebben we goed kunnen vertoeven. Jill heeft een mooie jurk geshopt, Patrick een t-shirt, Nathalie een hemdje en Robert helemaal niets. We hebben ook nog een goed gesprek gehad op het terras onder het genot van een cappuccino en een sigaretje.

Eenmaal terug bij het hotel hebben we ons lekker opgefrist (Robert moest nog even zwemmen) en even bijgekletst met Sebastiaan, Michiel en Remco. Ook zij hadden weer een lekker rustig middagje gehad. Tijdens het buffet hebben we de plannen voor de avond besproken. Remco wilde het rustig aan doen voor een avondje en besloot lekker bij het hotel te blijven. Patrick en Michiel wilden wel naar de Cartoon en Sebastiaan en Jill zouden daar ook heen komen.

Toen we bij de Cartoon aankwamen was er een besloten feestje, een kroegentocht van een reisorganisatie. Toen die weg waren, kwam zo goed als meteen de volgende binnen. Wij zaten lekker op het terras tegenover de Cartoon, te genieten van ons drankje (Robert en Nathalie weer aan de cocktail..!) en te kijken naar alle mensen die in en uit de kroeg gingen. Wat een stelletje zatlappen! Maar het was wel leuk om te zien.

Even later konden we de kroeg in en hebben we er weer een goede avond van gemaakt. Lekker dansen, zingen en drankjes drinken. Jill is nog meegegaan met GOGO voor een kroegentocht en kwam om 5 uur thuis. De anderen lagen allemaal rond 3 uur in bed.





Woensdag 19 augustus

Vandaag was het vroeg dag voor Nathalie en Robert. Zij hebben voor het eerst deze week gebruik gemaakt van het (heerlijke) ontbijtbuffet en zijn toen de excursies voor morgen en zaterdag gaan regelen. Dit had nogal wat voeten in de aarde, maar alles is gelukt en goedgekomen en morgen gaan we naar Barcelona!

Rond 1 uur zijn we weer gaan lunchen, iedereen was (zo goed als) wakker. Na de lunch zijn we rustig aan richting strand gegaan en daar hebben we weer prima vertoeft. Michiel en Nathalie waren de eersten die richting hotel gingen, daarna volgden Patrick en Robert. Jill en Sebastiaan kwamen wat later (Remco was al bij en rondom het hotel gebleven).

Nathalie en Robert hebben nog even liggen slapen en voor we het wisten was het alweer tijd voor het diner! Na het eten hebben we ergens nog een lekker kopje koffie gedronken en daarna zijn we als vanouds richting Cartoon gegaan. Jill moest haar haren natuurlijk nog even doen en Sebastiaan wilde zich ook opfrissen. Nathalie en Robert hebben zich weer op het terras tegenover de Cartoon een lekkere cocktail eigen gemaakt. Het werd steeds drukker in de kroeg en we hebben die avond weer gezellig met z'n allen gefeest. Patrick en Robert gingen redelijk op tijd naar huis, Jill ging met een andere groep mee naar een club en Sebastiaan, Michiel, Remco en Nathalie zijn tot sluitingstijd gebleven!









Verjaardag Michiel

Donderdag 20 augustus

Vandaag gingen we de eerste echte excursie doen met de groep. We hadden besloten naar Barcelona te gaan en konden via een reisconsulent een georganiseerde dag boeken. Rond half 2 vertrok de bus, dus we konden 's ochtends ook nog rustig aan doen. Nathalie en Robert hadden gezorgd voor een lunchpakketje, zodat we niet zouden verhongeren.

We stonden netjes met de groep om 13.15 uur klaar op de afgesproken plek. Er kwamen ontzettend veel bussen voorbij, maar de juiste zat er steeds niet bij. Uiteindelijk werden we om 14.00 uur opgehaald door een man die ons naar de bus bracht. Het was een flinke busreis. Rond half 4 kwamen we pas aan bij het stadion van FC Barcelona.

In het stadion hebben we netjes de bordjes gevolgd en van alles gezien. Van kleedkamers tot de persruimte, van het 'heilige' gras tot het museum en als laatste ook nog de shop. Patrick kon helaas niet met de rolstoel overal naartoe, dus heeft hij een heel flink eind gelopen (met verschillende trappen). Om 17.45 uur moesten we weer bij de bus zijn om richting het stadscentrum te gaan: de Ramblas.

We hebben over de Ramblas gestruind, lekker mensen gekeken, straatartiesten gezien en een burgertje gehad van de McDonalds. Die straatartiesten waren portretten aan het tekenen, erg mooi. Maar er waren ook levende standbeelden die zichzelf tot een prachtig kunstwerk hadden omgetoverd. Ook dat was fantastisch om te zien. Om 19.30 uur moesten we weer in de bus zitten, zodat we naar de fontein konden.

Bij de fontein bij het paleis in Barcelona is vier avonden per week een flinke show. Het is er ontzettend groot, met geweldig veel traptreden, planten, bloemen, fontein, mooie gebouwen en deze avond ook erg veel mensen. Hier hebben we nog een lekker kopje koffie of frisje genuttigd. Rond 9 uur begon de show met het lied *Barcelona*. Hierna kwamen er allerlei bekende liedjes in een mix waarop het licht en vooral het water reageerde. Het was een prachtige show om te zien en mee te maken.

Om 10 uur zaten we weer in de bus voor de terugreis en toen we rond half 12 bij het hotel kwamen, is Remco meteen vertrokken naar de Cartoon. Patrick en Robert volgden spoedig en ook Nathalie kwam vrij snel met Michiel en Sebastiaan daarheen. Jill bleef een avondje bij het hotel om wat bij te slapen. Het was een geweldig leuke avond vol dansen, springen, zingen en drinken. En vooral: een live-optreden van niemand minder dan Snollebollekes! Michiel en Sebastiaan gingen weer door tot het eind en Remco en Nathalie hebben zelfs nog meegeholpen opruimen. Toen het licht werd gingen zij ook naar bed...













Fonteinen Barcelona

Vrijdag 21 augustus

Vandaag hebben we lekker rustig aan gedaan. Nog één dagje niets doen voordat de vakantie erop zit. De lunch is bezocht door Remco, Patrick, Jill, Nathalie en Robert. Sebastiaan en Michiel lagen nog op één oor. De rest van de middag hebben we een beetje in en om het hotel gezworven, mensen gekeken, in de zon gelegen, een duik genomen, geshopt, etc. Jill heeft nog twee henna-tattoos laten zetten.

's Avonds was Nathalie door het personeel van de Cartoon uitgenodigd om met hen mee te eten. Robert heeft toen met Jill, Sebastiaan, Michiel en Patrick in het hotel gegeten. Remco koos ervoor om in zijn eentje buiten de deur te gaan eten. Na het eten kwam Nathalie weer terug naar het hotel en hebben we nog wat geshopt en zijn we daarna naar de Cartoon gegaan: de laatste avond!

Het was een heel gezellige avond met wederom veel gedans, gezing, gedrink en vooral gefeest! Patrick heeft nog vrienden gemaakt, Sebastiaan en Remco hebben goed geholpen met glazen ophalen en 's ochtends vroeg ook nog poetsen. Michiel was de verstandigste, die ging vroeg naar huis (rond 2 uur). Patrick en Robert volgden rond 3 uur en Nathalie en Jill lagen rond half 6 in bed. Toen we 's ochtends om 8 uur afgesproken hadden voor het ontbijt, hadden Sebastiaan en Remco helemaal niet geslapen! Maar wel een geweldige avond gehad!









Zaterdag 22 augustus

Na het ontbijt dat we met z'n allen genuttigd hadden, zijn we rustig onze spullen gaan pakken en hebben we uitgecheckt bij het hotel. De bagage kon blijven en wij gingen richting busstation. Vandaag stond een excursie op het programma naar het waterpretpark Marineland! Een waterpark met ontzettend veel glijbanen, zwembaden, maar ook dieren zoals papegaaien en dolfijnen. Met shows! Bij het busstation besloot Remco toch niet mee te gaan en rondom het hotel te blijven.

De glijbanen waren vooral in trek, de dieren iets minder. Toen we aankwamen was het wat bewolkt, maar binnen een half uur scheen de zon en die is niet meer weggegaan: heerlijk! Er was een glijbaan zoals een skateramp, waar je op en neer ging. Een glijbaan met op het eind een spintol waar je rondjes draaide. Een glijbaan waar je zo snel ging dat je met een steile helling afgeremd moest worden. Een glijbaan waar je met z'n drieën tegelijkertijd van af kon gaan en wedstrijdje kon houden. Kortom: glijbanen genoeg voor ontzettend veel plezier!

Sebastiaan heeft bijna alle glijbanen gehad, Michiel ook erg veel, Patrick en Jill zo'n drie glijbanen. Jill had niet zo'n zin en voor Patrick was het best lastig om bij het begin van een glijbaan te komen. Maar we hebben het geprobeerd en het is gelukt: wat een plezier! Nathalie was ook niet zo van het glijden, Robert des te meer. Nathalie is op het laatst nog naar de dieren wezen kijken. Na het douchen en opfrissen kregen we nog een cadeautje omdat we een ligbed hadden gehuurd. Om 17:00 uur vertrok de bus richting Lloret weer.

's Avonds kwamen we Remco weer tegen in het hotel en hebben Nathalie en Robert gezorgd voor een broodje als avondeten (we hadden al warm geluncht in het waterpark). Daarna was het wachten op de bus...

Die kwam gelukkig op tijd, vijf minuten voor de afgesproken tijd van 8 uur zelfs. Eenmaal in de bus was iedereen snel in slaap. De busreis ging goed, ging snel. Voor we het wisten waren we al in Nederland. Maar toen moesten we nog eens anderhalf uur wachten in Hoensbroek. Dat was erg vervelend, want we wilden naar huis! Toen de bus er was, duurde het nog tot ongeveer half 6 's avonds voordat we in Utrecht waren. Robert nam in Eindhoven al afscheid, dat scheelde hem ruim 4 uur reizen. De rest heeft in Utrecht afscheid genomen van elkaar.

Wat een geweldige vakantie hebben we gehad! We kijken terug op zon, stappen, eten, drinken, slapen, zwemmen en vooral plezier maken!!!



